



## DE HISTORIE VAN DE VERENIGING

Gezien door de ogen van Joop Gunneweg, een van de leden die het langst lid is van onze vereniging.

Laten we maar eens beginnen met de naam van onze vereniging. Die heeft immers op het eerste gezicht niets te maken met tafeltennis, een plaatsnaam of iets anders dat voor de hand ligt. Op het eerste gezicht, want Spijkenisse en De Repelaer hebben wel degelijk een zekere verbondenheid. De naam van De Repelaer is namelijk de familienaam van de adellijke familie, die in de 18<sup>e</sup> eeuw de ambachtsheren waren van Spijkenisse. In de wijk De Staalmeesters is bij de bouw daarvan – in 2007 – zelfs een straat naar de naam De Repelaer vernoemd. Bij die feestelijke aangelegenheid was een van de nazaten van het geslacht De Repelaer aanwezig. Wij waren ook uitgenodigd en hebben toen aan hem een verenigingsshirt aangeboden. De straat De Repelaer ligt ongeveer op de plaats waar voorheen het gelijknamige buurthuis stond, naast het voormalig Gemeentehuis.

Dan over het ontstaan van de vereniging zelf. Hiervoor moeten we terug naar het midden van de jaren '50 van de vorige eeuw. Spijkenisse was nog een dorpje waar enige nieuwbouw was gepland in verband met de uitbreiding van de industriële activiteiten in het Botlek gebied. Op dat moment bestond in het dorp de Stichting Buurthuiswerk De Repelaer, een samenwerking van de plaatselijke kerken en jongerenvereniging, welke was gehuisvest in de Zijlstraat.

Jo Okkerse, oprichter van de vereniging, was in 1957 verhuisd vanuit Gouda naar Spijkenisse om bij de scheepswerf Verolme in de Botlek te gaan werken. Hij was een van de oprichters van de (ook nog steeds bestaande) vereniging Vriendenschaar in Gouda en stond ook aan het wiegetouw van de afdeling Gouda. Jo kwam bij De Repelaer een balletje slaan en besloot in 1959 een tafeltennisvereniging met dezelfde naam op te richten. Op 15 september van dat jaar was het zover: de club zag het levenslicht onder leiding van Jo, samen met nog enkele anderen, waaronder Jan Mol, Frans Stout en Dick Riedijk.

Al snel was het gebouw aan de Zijlstraat te klein, onder andere door de aanschaf van enkele nieuwe tafels en dus moest er worden verhuisd, en wel naar een schoollokaal in het gebouw Het Contact. Dat gebouw bestaat nog steeds: er zit nu een verzorgingscentrum in.

Na enkele jaren werd door de Stichting De Repelaer een nieuw gebouw in gebruik genomen: De Repelaer stond naast het voormalig stadhuis aan de Jan Campertlaan. En ook de tafeltennisvereniging ging daarheen.

In het jaar 1963 werd voor het eerst deelgenomen aan de competitie in de afdeling Rotterdam van de NTTB, in de 5<sup>e</sup> klasse.

Met de groei van Spijkenisse groeide ook de club mee en al snel waren er zoveel leden dat we zelfs een 'dependance' moesten openen. Dit werd de Groene Haven, een houten gebouw dat naast het bejaardenhuis de Markenburgh heeft gestaan.

Jammer genoeg ging op een kwaad moment de stichting De Repelaer failliet en dus moest de tafeltennisvereniging op eigen benen verder – en op zoek naar een nieuw onderkomen. Dat was aan het eind van de '70-er jaren en zodoende kwamen we terecht in de zaal van het Dorpshuis te Hekelingen.

Aan de omzwervingen van de vereniging was nog geen einde gekomen, want toen het dorpshuis werd geprivatiseerd – in 1984 – en er een dansschool in werd gevestigd, moesten we wederom op zoek naar een nieuw home. Dat werd gevonden in de gymzaal aan de Koolzaadreef in de nieuwbouwwijk De Akkers, waar we een paar jaar hebben gespeeld.

Omdat we in deze zaal geen voorziening hadden voor de consumpties voor onze gasten en onze leden keken we uit naar een zaal waar bij voorkeur een horecavoorziening bij hoorde. Dat werd gevonden bij het wijkcentrum De Kreek, maar dat bleek uiteindelijk geen succes te zijn omdat we toch buitenom moesten om bij die bar te komen en de medewerkers ons ook niet echt welgezind waren.

Uiteindelijk zijn we terechtgekomen in onze huidige zaal aan de Salamanderveen, waar we nu al enkele tientallen jaren met veel plezier spelen.

Nog een paar wetenswaardigheidjes:

In mei 1975 werd het eerste clubblad gemaakt: toen nog op papier, met behulp van een stencilmachine (jongeren onder ons moeten maar eens Googelen wat dat was...). Tegenwoordig gaat dat via de maandelijkse nieuwsbrief per e-mail.

In 1997 zijn we gestart met twee 55+ groepen, op woensdagmiddag onder leiding van Joop Gunneweg en op de woensdagavond aanvankelijk met Hans van Zon en nu alweer vele jaren met Lex Tillemans.

Toen in 1996 de waslokalen moesten worden gerenoveerd hebben we gevraagd of wij van elk van die ruimtes een stukje konden krijgen om daar ons eigen 'home' in te kunnen inrichten. Met medewerking van voormalig wethouder Gert-Jan 't Hart kon dat worden gerealiseerd.

Wat we ook aan die wethouder te danken hebben is de komst van de AED. Wij waren de eerste sportzaal waar zo'n apparaat is gekomen en we hebben deze symbolisch 'gekregen' bij ons 50-jarig bestaan in 2009, naast een donatie. En dat het apparaat zijn diensten heeft bewezen is inmiddels bekend en nog steeds volgt een twintigtal van onze leden jaarlijks een herhalingstraining reanimatie met behulp van een AED.

Na zijn vervroegde pensionering in 2010 heeft Rinus van Lier het initiatief genomen om weer een jeugdgroep op te starten. Immers: de laatste van onze junioren was jaren daarvoor doorgestroomd naar de senioren en dus moest er weer wat nieuw leven worden ingeblazen. Uiteindelijk heeft dat ertoe geleid dat we op dit moment een leuke groep van ruim 15 jongens en meisjes hebben waaruit we in het najaar van 2019 weer een team hebben samengesteld waarmee we de competitie in gaan!

Aan het andere eind van het spectrum, bij de veteranen, heeft Rinus samen met Lex Tillemans met succes onze vereniging op de kalender gekregen van het circuit van OTC veteranentoernooien, dat afgelopen februari alweer voor de zevende maal een volle zaal trok, en daarmee een leuke reclame voor onze club, onze sport, en in het verlengde natuurlijk ook voor Spijkenisse.

Dat alle inspanningen voor onze vereniging en onze sport niet onbeloond zijn gebleven moge blijken uit een indrukwekkend lijstje van ereleden (Jo Okkerse, Teun Bakker, Jan Polman, Joop Gunneweg, Rinus van Lier, Teun van Ringelestijn, Lex Tillemans) en leden die zelfs een Koninklijke Onderscheiding hebben ontvangen (Joop Gunneweg, Kees van Oers en Rinus van Lier)

Helaas mag onze oprichter Jo Okkerse het aanstaand jubileum niet meer meemaken, hij is ons in juni 2015 ontvallen. Wat wij aan Jo te danken hebben is in elk geval met recht na 60 jaar nog steeds een bloeiende vereniging!