

VERSLAG 7^e OTC/DE REPELAER TOERNOOI 17 FEBRUARI 2019

Voor het zevende opeenvolgende jaar mocht onze vereniging gastvrijheid geven aan een editie uit het 'rondreizend circus' van OTC toernooien, als altijd in de eerste helft van februari.

Al in de vroege ochtend waren organisatoren Rinus en Lex in de zaal voor de laatste voorbereidingen, het ombouwen van onze kleine kantine tot 'veldkeuken' en vanzelfsprekend het zorgen voor een lekker bakkie leut met wat zoete versnaperingen om daarmee de gasten welkom te heten.



De 'veldkeuken' is gereed en het kantinemeubilair verhuisd naar de hal die we tijdelijk tot foyer hadden verheven

Rond de klok van negen op deze bijna lente-achtige dag dienden de eerste spelers zich aan om – na inschrijving en een geurig kopje koffie-met – te gaan inspelen en bij te praten.

Als in voorgaande jaren was er voor alle deelnemers een leuk aandenken in de vorm van een pen met stylus, en kon iedereen een enveloppe met twaalf kansen voor een van de prijzen in onze tombola kopen met als hoofdprijzen een espressomachine en een high-end 'power bank' voor het opladen van smart phone of tablet.



De prijzetafel voor onze tombola was weer goed gevuld!

Iedereen was mooi op tijd zodat we prompt op tijd konden starten. En dat was goed, want onze inschrijffijst was helemaal vol. We hadden zelfs enkelen teleur moeten stellen door ze op een reservelijst te plaatsen.

In totaal werden zes achtkampen afgewerkt, waarin werd gespeeld in twee games tot 21 punten, met opslagwissel om de vijf punten. Dat was dus een druk programma, waarbij iedereen zeven partijen voor de boeg had.

Ook Lex en Rinus, die deze dag hun bestuursjobs van penningmeester en voorzitter hadden verruild voor respectievelijk toernooi administrateur en kantinebaas, konden volop aan de bak. En dan vinden we best wel leuk als je ziet hoeveel plezier er aan onze sport en met elkaar wordt beleefd.

Volgens traditie was rond 12:30 uur de ketel met snert heet, de worstjes voor het al even traditionele 'broodje-knak' ook en konden we iedereen zodoende trakteren op deze warme hartversterkingen die – ondanks het fraaie weer – niet minder gretig aftrek vonden. Op die manier bleef ook het energieniveau bij iedereen op peil en werd het een heel gezellige en sportieve tafeltennisdag.





Toen uiteindelijk de kruitdampen waren opgetrokken kon de balans worden opgemaakt en de prijzen (bestaande uit bierpakketjes, een fles bubbels of doos pralines) worden uitgereikt aan de spelers die de eerste drie plekken in hun poules hadden bemachtigd:

Poule 1

- 1 Johan Krohne
- 2 Adrie de Jonge
- 3 Erik Leenders
- 4 Otto Verweij
- 5 Robert Bos
- 6 Paul de Haas
- 7 Dick Struik
- 8 Rob Devilee

Poule 2

- 1 Marcel van der Sterre
- 2 Hans van der Kraan
- 3 Gijs van 't Verlaat
- 4 Alex Lankers
- 5 Rob Huizinga
- 6 Patrick Drent
- 7 Hans Swart
- 8 Ab Kooijman

Poule 3

- 1 Marlon Peroti
- 2 Jan de Koning
- 3 Lucien Tebbe
- 4 John van de Brug
- 5 Ingrid Gertz
- 6 Els Visser
- 7 Rolf Fulscher
- 8 René Bernouw

Poule 4

- 1 Danny van der Wal
- 2 Bastiaan de Visser
- 3 Gerard de Man
- 4 Mark Wesseling
- 5 Bep van der Broek
- 6 Kees van Oers
- 7 Arthur Jasiciewici
- 8 Ton van Ginkel

Poule 5

- 1 Dirk Overgaauw
- 2 Dick Vos
- 3 Gerard Heussen
- 4 Joop Gunneweg
- 5 Teun Kroone
- 6 Frits Sastroredjo
- 7 Arjan Kingma
- 8 Nico de Lange

Poule 6

- 1 Bert Brinkman
- 2 Henk Brongers (ea)
- 2 Peter de Gans (ea)
- 4 Adrie van Lienden
- 5 Sjaak Jansen
- 6 Abdel Kadir Awad
- 7 Werner Gertz
- 8 Ferry Schijven

We zien er naar uit om er volgend jaar weer zo'n leuke dag van te kunnen maken.

Rinus van Lier en Lex Tillemans